

Proletariërs van alle landen, verenigt u!

De Stem van de Arbeiders

La Voix des Travailleurs

nr 51

bijdrage tot de kosten 0,60 € - april 2015

Uitgave van Arbeidersstrijd - Lutte ouvrière (communistisch trotskistisch)

Het kapitalistische systeem bestrijden, een radicaal onrechtvaardig systeem

In dit nummer:

*Taxshift: de belasting op arbeid laten verschuiven naar ...
de werkende mensen*

*Isabelle Blume: een persoonlijkheid van de Borinage
die niet tot de PS behoort*

*Orpea: wanneer mishandeling en uitbuiting
winst maken voor de aandeelhouders*

*Sogepa (investeringsmaatschappij van het Waalse gewest):
ruzie in een wespennest*

La Voix des Travailleurs existe aussi en français

Isabelle Blume: een persoonlijkheid van de Borinage die niet tot de PS behoort

Bekende vrouw uit Bergen, Isabelle Blume, aan wie de eer is bewezen in één van de tentoonstellingen van Bergen 2015 is plots een PS persoonlijkheid geworden. De PS heeft inderdaad in allerijl over haar re-integratie beslist en dit 64 jaar na haar uitsluiting. Ze was geboren in de Borinage in 1892 en was begonnen als actieve socialistische militante na de eerste wereldoorlog. Ze wordt dan bekend binnen de Belgische Werklieden Partij voor haar betogen voor de gelijkheid mannen-vrouwen en in het bijzonder voor het stemrecht voor vrouwen, ondanks de achterhouding van de meerdere (mannelijke) leiders van de BWP. In 1936 is ze verkozen in het Parlement; in hetzelfde jaar gaat ze naar Spanje om de solidariteit te organiseren met de werkers die daar strijden met de wapens in de handen tegen de dictatuur van Franco.

Zoals veel werkers in Europa ziet Isabelle Blume de overwinning van Sovjet-Unie over de nazi Duitsland als een bevrijding. Haar gehechtheid aan de Sovjet-Unie gaat haar leiden tot het verzetten tegen haar partij, die de Belgische Socialistische Partij geworden is, tijdens de anti-sovjete hysterie van de koude oorlog. In 1951 versnelt de oorlog in Korea, waaraan België meedoet naast de Amerikanen, de uitsluiting van Isabelle Blume door de BSP.

De Belgische socialistische leiders die diep vijandig zijn tegen de Russische revolutie van 1917, hebben altijd aan de kant van de kapitalistische wereld gestaan; ze waren

altijd voor de NATO; ze hebben altijd hun oorlogen om de wereld te overheersen gesteund in weerwil van het theoretische "antimilitarisme" van de socialisten.

Isabelle Blume zal in 1964 lid worden van de stalinistische Communistische Partij en zal er een leider van worden. Ze sterft in 1975.

Door haar postuum te re-integreren hebben de leiders van de PS niets gezegd over de meningen van Isabelle Blume. Mocht ze nog steeds in leven zijn, zouden dezelfde haar zonder twijfel uitsluiten om hun deelname aan alle militaire ingrepen te rechtvaardigen die in het belang van de kapitalistische groepen worden gevoerd.



Wie zijn we

Het kapitalisme laat elke dag zien dat het niet alleen een onrechtvaardige en gewelddadige systeem is, maar ook dat het een zware bedreiging vormt voor de mensheid : het veroorzaakt de crisissen, de oorlogen, de uitputting van de grondstoffen en van de natuurlijke omgevingen. Deze grote problemen kunnen niet opgelost worden zonder een einde te maken aan de anarchie van de huidige kapitalistische maatschappij, die in sociale klassen verdeeld is en op economische concurrentie en individuele egoïsme berust.

Arbeidersstrijd organiseert mannen en vrouwen die ervan overtuigd zijn dat het communisme de enige toekomst is voor de mensheid.

We zijn ervan overtuigd dat de werkers het kapitalisme kunnen vervangen door een vrije, broederlijke en menselijke maatschappij, want ze/zij ? vormen de meerderheid van de bevolking en doen de hele samenleving draaien. En ze hebben geen enkel persoonlijk belang bij het behouden van de huidige maatschappij.

We zijn ervan overtuigd dat de werkers de middelen hebben om de Staat van de burgerij te vervangen en zowel de grote bedrijven en banken als de hele werking van de economie en van de politiek te onderwerpen aan hun collectieve en democratische controle. Dit is de voorwaarde voor een maatschappij die in het belang van allemaal georganiseerd zou worden en waar iedereen de macht effectief zou kunnen uitoefenen.

Bovendien verdedigen we het idee dat de werkers geen vaderland hebben en dat een volk dat een ander onderdrukt niet vrij kan zijn. We beroepen ons op het communistisch manifest van Karl Marx en Friedrich Engels dat met de oproep eindigt van: proletariërs aller landen, verenigt U!

Arbeidersstrijd-Lutte ouvrière maakt deel uit de Internationalistische Communistische Vereniging (trotskistisch) waarvan de bekendste afdeling Lutte ouvrière in Frankrijk is, de partij van Arlette Laguiller en Nathalie Arthaud.

We beroepen ons op Trotski, de Russische revolutionair en kameraad van Lenin, die vermoord is omdat hij nooit is gezwicht en tot het einde de communistische ideeën heeft verdedigd tegen het stalinisme.

Om contact met ons te nemen:

Schrijven naar BP 62 5100 Jambes,
zonder andere vermelding
naar contact@arbeidersstrijd.be,
of per telefoon aan 0479 44 81 52

Verantwoordelijke uitgever: P. Lambert, zelfde adres

Website :

<http://www.arbeidersstrijd.be>

Abonnementen:

Normaal: 8,50 € voor 10 nummers (1 jaar)
Met steun: 15 € voor 10 nummers (1 jaar)

U kan zich abonneren op De Stem van de Arbeiders en betalen via overschrijving op de bankrekening :

IBAN : BE16 0004 2035 6974 ; BIC : BPOT BEB1
met vermelding : abonnement SvdA

(Vergeet niet een e-mail naar ons te sturen met uw gegevens op het adres : contact@arbeidersstrijd.be)

U kan ook betalen door uw gegevens en de prijs van het abonnement te sturen naar de postbus BP 62 5100 Jambes.

Het kapitalistische systeem bestrijden, een radicaal onrechtvaardig systeem

"De radicalisering bestrijden" is de jongste weken de motto in alle politieke debatten en van de bezorgdheden van zowel de gewestelijke als de federale ministers.

Minister van justitie Koen Geens wil extra imams aanwerven om de radicalisering van gevangenen in cel te bestrijden.

In het Waalse Gewest lanceert Marcourt, minister van economie en hoger onderwijs, een opleiding voor imams die een "moderne en gematigde" islam zouden moeten onderwijzen...

In het Vlaamse Gewest wil Hilde Crevits "mobiele teams" van islamleerkrachten op poten zetten om een andere discours over godsdienst op gang te brengen...

Preken, alleen dit zijn de ministers van plan te doen tegenover de wanhoop van een deel van de jeugd dat door de kapitalistische maatschappij tot de massale werkloosheid wordt veroordeeld! Naast de vrome woorden kunnen ze niets aanbieden. Vrome woorden en, als dat niet voldoet, repressiemiddelen van de Staat.

Onder het mom open te staan tegenover andere culturen gaan deze ministers gewoon door met een oude traditie in België waar grote bazen al lang de godsdienst hebben gebruikt om de uitgebuitenen de onderwerping en de berusting te preken, met de hulp van de Staat. Armen zonder school noch cultuur, die veroordeeld werden tot een uitputtend arbeidsleven en lange periodes zonder werk wat even geestdodend is, en die constant onder toezicht worden gehouden, bewaakt en vermaand door de priester, dit was het lot van onze over-over-grootouders. Elke fabriek, elke mijnwerkerswijk werd goed in de gaten gehouden door de priester die de baas alles direct of indirect vertelde, als één van zijn arbeiders bijvoorbeeld had gedurfd naar een socialistische meeting te gaan, die toen een revolutionaire partij was.

In hun strijd tegen de uitbuiting hebben de werkers ook tegen de kerk moeten vechten. Ze moesten de invloed van godsdienst bestrijden, want om zich tegen de onderdrukking te verdedigen, moet men begrijpen en niet geloven. De kerk heeft sommige toegevingen moeten doen, zoals haar monopolie over de school. Die leerde de berusting voor de eisen van de baas en de hoop in een verondersteld paradijs in het hiernamaals eerder dan een beter leven hier op aarde. De werkers hebben zich van de godsdienst, deze "opium van het volk", vrijgemaakt, dankzij de kracht van georganiseerde solidaire werkers, die vastbesloten

waren een einde te maken aan hun bestaan als winstvlees.

Toen had de katholieke kerk het bijna-monopolie van de redding van de zielen. Dit was voor de tijd toen de kapitalisten werkers uit de oude kolonies naar België brachten, om hen uit te buiten in de fabrieken en de mijnen van hier. De kapitalisten moeten zich dus aanpassen, maar de koran of de thora, of een imam en een rabbijn, werken even goed als de bijbel en de priesters, als het erom gaat de armen te controleren. En vanuit hun standpunt is het zelfs beter, want naast de controle draagt de promotie van andere godsdiensten bij tot het verdelen van de bevolking. Hand in hand met racisme en discours van de extreemrechtse kan godsdienst een hele deel van de arbeidersklasse uit de rest afscheiden. Dit is wat gebeurt als men niet samen aan dezelfde tafel eet, onder het mom van religieuze taboes, als men de hand niet geeft aan een vrouwelijke collega, en als men, omdat men van een bepaald origine is, per se gelovig moet zijn.

Deze verdeling is het echt gevaar voor de werkers. Wat de radicalisering betreft, bezorgen de toekomstige terroristen in de naam van de islam onze ministers wel een beetje. Maar het zijn niet deze terroristen die de kapitalisten zullen tegenhouden winst te maken, zij het in de bewapening. En ze bedreigen hun macht niet, ook al kunnen ze tijdelijk de controle verliezen over één of ander regio. Wat de kapitalisten echt vrezen is een sociale uitbarsting. Het is de werkende mensen het hoofd weer zien opheffen en weigeren de uitbuiting en de lage lonen te blijven ondergaan. De strijd van de opstandige werkers hebben de kapitalistische macht meer dan één keer laten wankelen. Maar de verdeling en de onwetendheid zijn twee wapens die de leiders wel van plan zijn opnieuw te gebruiken tegen de werkers om te trachten te vermijden dat ze zich samen organiseren om hun belangen te verdedigen.

Daarom moeten er mannen en vrouwen zijn die met de ideeën van de arbeidersbeweging hervatten en die de revolutionaire vooruitzichten verdedigen van een maatschappij die ontruimd zou zijn van het kapitalisme en waar diegenen die produceren ook diegenen die beslissen zullen zijn. Dit is het vooruitzicht van een communistische maatschappij. In de opstanden van morgen, wanneer ze de rug zullen keren naar de huidige berusting, zullen de werkers militanten moeten vinden die hen helpen hun verschillen over te bruggen om hun gemeenschappelijke belangen te verdedigen.

Orpea-groep : wanneer uitbuiting en mishandeling maken de aandeelhouders rijk

In de bejaardentehuizen van de Orpea-groep hebben een paar werkonderbrekingen plaatsgevonden en is een betoging georganiseerd voor de zetel van de Franse groep die aandeelhouders uit verschillende landen heeft en die vandaag ongeveer 50 tehuizen in België uitbaat.

De werkers klagen hun onvoldoende lonen en hun werkomstandigheden aan. De gemobiliseerde werkers klagen bijvoorbeeld aan dat ze maar 7 minuten hebben om een persoon te wassen. Door de permanente onderbemanning krijgt het verzorgende personeel vaak een dubbele of driedubbele werklast. Het is onmogelijk om drie weken verlof in één keer te nemen, de overuren worden niet betaald...

Dat de groep nu een groei van 18% van de omzet voorstelt en prat

gaat op zijn uitstekende resultaten bij de aandeelhouders, was de druppel die de emmer heeft doen overlopen voor de werkers die met minimumlonen worden betaald en die geen premie of maaltijdcheque krijgen.

De actie heeft positieve reacties uitgelokt onder de naasten van de

residenten. Zij zijn ook verontwaardigd door het beheer van Orpea waar het welzijn van de oude mensen, die nochtans soms 3000 euro en meer per maand betalen, en van het verzorgende personeel veel minder belang heeft dan de winst van de aandeelhouders.

Zakkenvullerij op de kap van de oude mensen

Naast het tekort aan bedden hebben veel bejaardentehuizen nood aan verbouwingswerken. Badkamers die door meerdere personen worden gedeeld, te kleine kamers voor de rolstoelgebruikers, gebouwen in slechte staat.

Maar de gewestelijke regeringen, die bevoegd zijn voor deze materie, geven de nodige middelen niet toe. Zo heeft de Vlaamse regering de rusthuizen net aangekondigd dat de subsidie die beloofd was voor verbouwingswerken, zeker niet voor 2016 vrijgemaakt zal worden.

Tussen het welzijn van de oude mensen en dat van de portefeuille van de bankiers hebben de regeringen gekozen... En ze laten de plaats vrij voor de privé sector die hier ongeduldig op wacht: het pensioengeld (en vaak al de bezittingen) van de oude mensen op zak kunnen steken tegen een slechte dienst.

Delhaize:

Hun winsten? Of onze lonen?!

Op het moment dat er 2 500 banen worden bedreigd bij Delhaize, verhoogt Delhaize de dividend van zijn aandeelhouders. De groep deelt zo een paar 160 miljoen euro uit, of het equivalent van het jaarlijkse loon van 4 000 werkers die 40.000 euro bruto per jaar zouden betaald worden. Het geld om banen en lonen te behouden bestaat dus wel.

Hoge toppen... en kleine mensen

De Europese top van donderdag 19 maart was bijna een fiasco, omwille van tekort aan slaap en aan ontbijt voor de deelnemers. Een derde van de 150 leden van het personeel van de 4 sterren-hotel Amigo in Brussel, waar veel Staatshoofden, waaronder Angela Merkel, hun intrek nemen, was aan het staken.

11 uren werken voor een 8urenloon, voor 175 kamers en ook voor alle bevestigingen van de VIP's zorgen met z'n 150... dit is de reden van de woede. En het feit dat de chefs bovendien het grootste deel van de fooi - 80.000 euro in 2014 - op zak staken, heeft de lont in het kruitvat gestoken. De stakers hebben ten minste verkregen dat de fooien voortaan eerlijk verdeeld zullen worden... om te beginnen.

Wie heeft de zwaarste job?

Wat de pensioenen op 67 betreft had de regering de toegeving gedaan de wet te herzien voor de "zware beroepen". En ziehier: de syndicale, patronale en regeringsmensen hebben nu gesprekken gestart om te bepalen welke beroepen zijn die "zwaar" zullen erkend worden.

Het resultaat van zulke onderhandelingen, als ze ooit resultaat opleveren, kan niet anders dan onrechtvaardig zijn en zal nog bijdragen tot het verdelen van de werkers. Maar wat in ieder geval zwaar is, is twee jaar extra werken terwijl er zoveel werklozen zijn en dat de bedrijven zoveel winst maken. Tegen het zwaar werken laten we het verbod op ontslagen opleggen, samen met het verdelen van het werk onder iedereen, zonder loonverlies!

8 maart: de vrouwendag is een strijddag van de arbeidsters

Bourgeois mensen beperken het probleem van de ongelijkheid vrouwen-mannen tot de pariteit. Het is ook waar dat de mannen, ondanks al het gedoe over pariteit, nog steeds de grote meerderheid van de leden vormen in de toppen van de politieke partijen, in het Parlement, in de patronale verenigingen.

Maar de vrouwen uit de arbeidersklasse verduren een ergere onderdrukking: dubbele werkdag thuis en op het werk, lage lonen, ergere onzekerheid... Deze toestand stelt hen in een staat van economische afhankelijkheid die aan de oorsprong ligt van alle soorten gewelddaden, morele, fysieke en seksuele. De strijd voor de gelijkheid, het respect voor vrouwen kunnen niet zonder de strijd om de werkloosheid en de uitbuiting uit te roeien, dwz de strijd voor een communistische maatschappij.

Dit is wat de Duitse socialistische arbeidsters met trots afkondigden, zij die sinds 8 maart 1901 achter Klara Zetkin stapten, de oprichtster van de internationale beweging voor de vrouwenrechten.



Betogingen van arbeidersvrouwen die in 1917 in Petrograd plaatsvinden, zijn het startpunt van de Russische revolutie.

Bedrijfsnieuwtjes

Durobor - Zinnik

Oud liedje

In maart zoals in februari en tijdens alle maanden voordien heeft men de geruchten kunnen horen: "Zal er geld genoeg zijn om de lonen te betalen? ». Dit is in deze plezante sfeer dat we in maart zoals in februari hebben moeten lopen om ons werk te doen, of van onze lunchpauzes afzien en dan uitgeput naar huis teruggaan! Dit is geen gerucht, wel een beheersmethode!

Audi / VW - Vorst

Wie is schandalig rijk geworden?

De media heeft veel over onze premies gesproken, alsof 2 800 euro netto een enorm bedrag was.

Dat de enige Porsche-Piëch familie het equivalent van deze premie om elke 90 seconden heeft gekregen, en dit zonder de vinger uit te steken, dat hebben de journalisten blijkbaar gewoon gevonden. Daar zit nochtans het echte schandaal!

Ze hebben er nooit genoeg van

En van seconden is er precies sprake in de nieuwe werkverdeling. Van seconden en van tien posten bij de montage die per ploeg worden geschrapt. Lopen om de directie in staat te stellen collega's aan de deur te zetten en zich nog meer te verrijken? Geen sprake van!

Op 99% kookt het water niet... nog niet

Met de nieuwe werkverdeling wil de directie de posten tot 93% bezetten. In het begin van Audi had de directie 86% als doel; morgen zal het 95% zijn; en in verhouding tot welk 100%?

Eigenlijk zal de maximale limiet van de directie komen als we onze woede uiten... Laten we dan onze woede zo vroeg mogelijk tot de uitbarsting komen!

Alleen nog een paar letters gemeenschappelijk...

Onder de overnemers die interesse hebben voor Durobor vindt men de Duralex-groep. In 2005 was dat bedrijf uit Frankrijk door een Turkse "overnemer" gekocht. 3 jaar later was ze failliet. De overnemer had de schatkist van het bedrijf overgebracht naar zijn rekeningen in Dubai of zijn bedrijven in Turkije, en die had de machines, de bakvormen en 85 containers goederen frauduleus verkocht.

Sindsdien heeft Duralex een nieuwe overnemer gevonden... Als Durobor uiteindelijk in de Duralex-groep wordt opgenomen, zal men dan heel veel verhalen hebben om te vertellen over het vertrouwen dat men aan grote bazen kan hechten...

De remedie tegen peesontsteking?

De vuist opsteken.

Veel collega's vragen zich af hoe ze het nieuwe tempo zullen kunnen volhouden, terwijl veel al opwarm oefeningen doen voor het werk om geen peesontsteking te krijgen. Een angst die nog pijnlijker is omdat een peesontsteking en twee terugvallen betekenen dat men met de volgende griep ontslagen wordt.

De enige remedie tegen peesontsteking is zich organiseren om deze uitbuiting uit de 19de eeuw te weigeren. Een versleten werker kan de baas altijd vervangen. Georganiseerden werkers die vastbesloten zijn om te vechten is een kracht die werkomstandigheden kan opleggen waar men niet ziek van wordt.

Dezelfde lonen voor iedereen!

De premie van de werkers van Autovision bedraagt 149 euro. Meer dan een premie is dat een belediging.

Autovision is een dochtermaatschappij van de VW-groep, net zoals Audi. We maken dezelfde wagens en verrijken dezelfde aandeelhouders. Als de lonen en de premies lager zijn bij Autovision, is het alleen om de aandeelhouders nog meer te verrijken. Dit is onaanvaardbaar!

Een dorp vol rijkelui

Volgens de Amerikaanse magazine Forbes telde de wereld in 2014 1 826 miljardairs, wat het equivalent is van een dorp dat meer rijkdom zou bezitten dan de meerderheid van de bevolking op aarde. En het is om dat "dorp vol rijkelui" te verrijken en te vergroten dat er honderden miljoenen werkers in 2015 de werkloosheid, de loonverminderingen, de verergerde uitbuiting van hun hoofden en armen zullen kennen.

Hun wereld

Het kleine België telt voortaan drie miljardairs in de lijst van de 1 826 miljardairs van de Forbes magazine:

Albert Frère die zijn fortuin heeft gemaakt met overheidsgeld van de Belgische Staat in de jaren 80 onder de mom bedrijven uit de staalsector te redden -- met het resultaat dat we nu kennen; Patokh Chodiev, oud-KGB'er van Oezbeekse afkomst, en vandaag magnaat van de aluminium dankzij maffia methodes die hij gebruikt heeft tijdens de privatiseringen van de Sovje-tindustrie; en Marc Coucke die net 1,45 miljard op zak heeft gestoken na de verkoop van Omega Pharma.

En het zijn deze mensen die de wereld regeren...



Een gemiddelde stijging van 9%

De lonen worden al 4 jaar bevroren, maar de dividenden niet. Die zijn inderdaad met gemiddeld 9% gestegen voor de 20 grote bedrijven van de BEL 20, de beurs in Brussel.

Een gek systeem

De crisis van 2008 is door de speculatie van de banken veroorzaakt op de schuldenlast van de Amerikanen om een woning te kopen. Alleen de tussenkomst van de Staten die duizenden miljarden hebben gegeven, heeft de banken gered en de ineenstorting van het banksysteem tegengehouden, ten koste van de bevolkingen die nog tot nu een algemene bezuinigingspolitiek moeten verduren.

Maar sindsdien zijn de schulden in de wereld met 40% gestegen om vandaag ... 200 000 miljard dollar te bereiken! Een zee van schulden die de bankiers in winsten willen veranderen door ... de speculatie: op leningen aan de Staten, aan de lokale overheden, aan de particulieren om woningen te kopen natuurlijk, maar ook om wagens en zelfs tweedehandswagens te kopen. Het kapitalisme kan niets anders dan steeds ergere crisissen veroorzaken.

Geldkraan



De Europese Centrale Bank (ECB) heeft net haar plan gestart waarmee ze de banken hun bewijspapieren van Staatsschulden gaat overnemen. De Europese privé banken zullen zo 60 miljard euro per maand tot in september 2016 op zak steken, wat een mooi bedrag van 1 100 miljard euro maakt.

Deze banken worden geacht dat geld te gebruiken om de investeringen te bevorderen. Maar, zoals sommige economen het opmerken, als ze het nergens investeren, kunnen ze het dan gebruiken om te speculeren.

Deze miljarden zouden nuttiger zijn als ze in dienst van de bevolking zouden zijn. Andermaal zijn het diegenen die zich in de speculatie verrijken die volgepropt worden.

Ratten verlaten het schip

In Rusland kondigt Audi voor de maanden april tot juni één dag werkloosheid per week aan in haar bedrijf in Kagula. Opel sluit definitief haar bedrijf en verlaat het land. Nissan stopt de productie voor de hele maand maart en stuurt de tijdelijke krachten terug. PSA sluit tot in juli... en men zal naderhand zien.

In plaats van 3 miljoen schatten de autobedrijven vandaag dat de verkoop in Rusland 1,4 miljoen wagens voor 2015 niet zal overschrijden, wat dus minder dan de helft is.

Dit geeft een idee van de ernst van de economische toestand in het land. De Westerse kapitalisten beveiligen zich, door tegelijk de crisis te verergeren, en door nog meer werkers tot de werkloosheid te veroordelen.

Barbarij in de Verenigde Staten

De overheid in Utah was bezorgd over het mogelijk tekort aan chemische stoffen die worden ingespoten aan de ter dood veroordeelden om hen te executeren. De bedrijven die de stoffen produceren twijfelen er inderdaad aan hen te verkopen aan de beulen uit vrees voor een slecht imago.

Wat heeft dan Utah gedaan? Denk niet aan een mogelijke afschaffing van de doodstraf, nee, Utah is de eerste Amerikaanse Staat om een vuurpeloton te herstellen.

De beschaving van het Westen houdt in een chemische formule of een vuurwapen... in plaats van een sabel, zoals in andere landen.

Laat de berusting de plaats niet innemen, en maken we gebruik van alle gelegenheden om de eisen van de werkende mensen te laten horen!

Moeten de toekomstige bruggepensioneerden nu werk zoeken op een "passieve" of "aangepaste" manier? Terwijl de ministers en syndicale leiders voor de galerij met de woorden spelen, blijft het patronaat de klassenstrijd meedogenloos te voeren.

De regering is op niets achteruitgegaan, en in de bedrijven voelen de bazen zich sterk om hun wil ongebreideld op te leggen. En niet alleen zullen de bruggepensioneerden werklozen zoals anderen zijn, maar het is duidelijk dat de kapitalistische klasse geen rekening zal houden met overeenkomsten, ook al zijn ze door bazen getekend.

Een maatregel over de bruggepensioneerden, een maatregel onder veel anderen, maar die door zijn duidelijke absurditeit opmerkelijk is. Neen, de regering probeert niet oplossingen te vinden voor de werkgelegenheid in het voordeel van allemaal, zoals de beroepsleugenaars die in het voordeel van de kapitalisten regeren, het beweren.

Er is maar één reden voor dat allemaal. En het gaat zo: alles wat de werkers verliezen, laat de winsten van de kapitalisten stijgen.

Een rapport van Oxfam stelt dat de 1% rijksten in de wereld zo'n 48% van de totale rijkdom op deze aarde bezitten, bijna evenveel als de resterende 99%. Sinds 2009 is dat deel van de rijkdom met 4% gestegen. Gedurende 5 jaar hebben de werkers, ook in de rijke landen, hun levensstandaard zien achteruitgaan. Waarom? Om de bevolkingen de terugbetaling te eisen van een schuld die gemaakt is om de financiers te verhelpen... Om de competitiviteit van de bedrijven te verhogen... Om het hoofd te bieden aan een tekort van de sociale zeke-

rheid die door de bedrijven is gemaakt omdat ze minder bijdragen betalen...

Miljarden zijn op deze manier overgedragen van onze zakken naar de schatkist en van de schatkist naar de kluizen van de banken, van hun aandeelhouders en van hun rijke klanten. En dit blijft op een steeds sneller tempo duren.

Elke nieuwe stap achteruit die aan de werkende klasse wordt opgelegd zal ons van de volgende crisis helemaal niet redden. Integendeel dit kan alleen maar de werkloosheid verergeren, en nieuwe ineens stortingen veroorzaken die nog erger zullen zijn omdat de speculanten voortaan duizenden miljarden euro en dollar meer ter beschikking hebben.

In dat systeem dient het werk van de loontrekkenden ertoe de fortuinen van een klein aantal te vergroten, terwijl zij niets anders weten te doen dan met dat geld te speculeren. Zo'n systeem is een kanker en men zal die niet met pleisters kunnen genezen. Het brugpensioen heeft het mogelijk gemaakt tijdens enkele jaren de werkloosheid een beetje minder pijnlijk te maken. Maar zelfs dit wil de kapitalistische klasse vandaag verwijderen. Op dezelfde manier leggen de bazen ontslagrondes massaal op en maken ze de jacht op de kleinste seconde pauze en de kleinste sociale uitgave die ze overbodig beschouwen.

Dit systeem is niet menselijk, het is niet levensvatbaar, men moet het omverwerpen. De economie moet aan de kapitalisten losgerukt worden om die aan de belangen en aan de controle van het grootste aantal te onderwerpen. Alleen door de kapitalisten te onteigenen zal er

een einde komen aan de ellende, de crisissen en de oorlogen voor de winst.

We zijn zover niet. En dit zal niet mogelijk zijn vooraleer de werkende mensen een revolutionaire partij voor hun eigen hebben, een militante organisatie die niet bang is de krachtverhoudingen te gebruiken om de macht van de kapitalisten te bedreigen en omver te werpen.

Duidelijk kunnen de syndicale leidingen het niet aan. Van alle kanten van hun bestaan hebben ze banden met het kapitalistische systeem, ze hebben geen ander vooruitzicht dan proberen koste wat kost hun rol te redden van bemiddelaar en onderhandelaar terwijl de kapitalistische klasse overgegaan is naar zware wapens in haar oorlog tegen de arbeidersklasse.

De oproepen van de syndicale leidingen tot betogingen provincie per provincie, en per sectors, kunnen niet de nodige mobilisatie creëren om het patronaat terug te dringen. Maar precies daarom moet men de syndicale leidingen betogingen niet laten organiseren onder het teken van de berusting. We moeten integendeel komen om de stem van de woede te laten horen.

Werkers die de stappen achteruit niet meer willen aanvaarden om de miljardairs nog meer te verrijken, moeten van hen laten horen. Werkers die het normaal zouden vinden dat men van de enorm grote winsten nemen om te garanderen dat elke werker, elke werkloze, een werk en een loon krijgt. En die denken dat de werkers niet moeten betalen voor de schuld van de bankiers en van de rijke speculanten!

Tax shift: de belasting op arbeid later schuiven naar... de werkende mensen

Tax shift ... of de verschuiving van belastingen is een modieus woord dat samen gaat met de belofte de belasting op arbeid, dus op de lonen, te ontlasten. Dit is de verpakking.

Wat de inhoud betreft heeft de regering Michel nog niets beslist, maar duidelijk spreekt hij heel veel over verminderingen van de patronale bijdragen. En om het verlies aan inkomsten te compenseren voor de Staat en voor de sociale zekerheid, hoort men veel over verminderingen van de terugbetalingen in de sociale zekerheid, verhoging van de BTW, verhoging van de belasting op brandstof en alcohol, nieuwe zogenaamd ecologische taksen, vermindering van budgetten in de openbare diensten, enz.

En deze extra belastingen zouden komen terwijl de gemeenten hun belastingdruk verhogen via lokale taksen, via "opcenten", taksen op huisvuil, op waterzuivering, enz.

Ook al zou de personenbelasting een beetje dalen, wat helemaal niet zeker is, zal de regering met de rechterhand nemen wat hij met de linkerhand zal gegeven hebben.

En wie zegt dat zo'n daling van het bedrag van de belastingen (die dus door de bazen aan de belastingdienst worden gestort) het netto loon werkelijk zal doen stijgen? De herhaalde verminderingen van de sociale bijdragen zijn ook altijd geweest in het voordeel van de bazen!

Wat het belasten van de rijken betreft, beperkt de regeringsmaatregel zich tot de "Kaaimantaks" waarmee

hij beweert het duurder te maken voor de rijken hun geld in een fiscaal paradijs te zetten. Dit is echt hypocriet: de kosten voor de fiscale adviseurs die deze fiscale constructies bouwen zijn hoger dan deze taks die alleen dient voor de schijn.

Ver van "de belastingdruk op arbeid te verlichten" is de tax shift eigenlijk niets anders dan een transfer van de inkomen van de bevolking naar de rijksten. Andermaal.

Alleen gemobiliseerde werkers zullen de kracht hebben om de rijken te controleren!

De afdeling die zich bezighoudt met de fiscale fraude is één van de meest getroffen door de inkrimping van het aantal ambtenaren. In 5 jaar heeft die 15% van het personeel verloren. De nationale unie van de openbare diensten verklaart dat het aantal grondige fiscale controles in drie jaar met 90% gedaald is. En dit terwijl het aantal inspecteurs voor de sociale fraude gedurende dezelfde periode gestegen is.

Tussen de jacht op werklozen en mensen met recht op sociale uitkeringen die verplicht zijn zwart te werken om voor hun basisbehoefte te voorzien, en een controle op de rijken die hun geld in Luxemburg of Zwitserland gaan wegstoppen, heeft de Staat gekozen.

Alleen gemobiliseerde werkers zullen de boekhouding van hun bazen openbaar kunnen maken en de bank- en handelsgeheimen opheffen... waarachter de bazen hun rijkdom verbergen!

Marcourt ten dienste van de grote bazen...

De Waalse minister van economie, Jean-Claude Marcourt, heeft in een interview voor de krant l'Echo verklaard "We hebben nooit hulp geweigerd aan een bedrijf wegens budgettaire redenen" en "politiek is er om aan de noden van de bedrijven te voldoen".

En de Waalse subsidies en dergelijke betekenen inderdaad een jaarlijks budget van 190 miljoen euro. Terwijl de budgettaire verminderingen er zijn voor de overheidsbanen en voor de diensten aan de bevolking!

... en "socialist"

In hetzelfde interview zegt Marcourt dat hij "zich grondig socialistisch voelt want de socialisten zijn diegenen die twee grote waarden hebben: gelijkheid en solidariteit".

Maar toen de socialisten van de 19de eeuw het over solidariteit hadden, spraken ze van solidariteit onder arbeiders om de grote bazen te doen betalen en niet over solidariteit met de bazen om de arbeiders te doen betalen!

SOGEPA : Ruzie in een wespennest

De Waalse maatschappij SoGePa is een investeringsfonds dat in 1984 door het Waalse gewest is opgericht om « investeringen te maken die het scheppen, het uitbreiden of het omschakelen van bedrijven bevorderen ».

Net zoals alle overheidssubsidies voor de werkgelegenheid heeft die vooral gediend tot het verrijken van de aandeelhouders uit de staalsector onder anderen.

Recentelijk heeft een belangenconflict, dat voor de rechtbank gekomen is, een tip van de sluier opgelicht over de werking van deze instelling.

De oud-voorzitter van de SOGEPA Libert Froidmont eist 5 miljoen euro schadevergoeding voor zijn ontslag in 2013. De SOGEPA antwoordt door hem te beschuldigen van belangenconflict: hij was toen ook beheerder van een dochtermaatschappij van Duferco... Terwijl Duferco 517 miljoen van de SOGEPA heeft gekregen!

Bij deze gelegenheid onthult de pers dat de huidige vicevoorzitter Olivier Gutt (oud-kabinetschef van Serge Kubla) ook een paar 75 000 euro zitpenningen zou hebben gekregen van Duferco.

Om hun belangen te doen gelden, kopen de aandeelhouders, wettelijk of niet, niet alleen ministers maar ook bestuurders en zo sturen ze het geld van de gemeenschap naar hun zakken.